

## Landenspeech Nederland (Regio Rotterdam)

Welkom bij Cor-en-don

Boek nu een voordelige reis door Nederland, om aan al uw fantasieën te kunnen voldoen. We zullen landen op Schiphol, waarna we eerst de prachtige hoofdstad Amsterdam zullen verkennen. 's Middags zullen we een bezoekje brengen aan het Rijksmuseum en 's avonds kunt u het nachtleven van Amsterdam zien.... Daar zullen wij ons niet meer mee bemoeien ;).

De volgende ochtend zullen wij een boottocht door de grachten maken en 's middags organiseren wij een fietstocht door de bloemvelden. Voor de wat jongere influencers onder ons is dit doorgaans de ideale fotoplek. Wij hebben alleen wel een disclaimer, de organisatie is niet aansprakelijk voor boze boeren die u achterna komen met hun trekkers.

Als we dit alles overleefd hebben gaan wij politici spotten op het binnenhof. Wellicht ziet u wel bekende geliefde politici als Thierry Baudet, Josje de Neve en Mark Rutte. Wij verzoeken de fangirls zich een beetje in toom te houden, anders schiet onze minister-president uit zijn slof en roept hij prompt dat u uw bek moet houden. Daarna zullen wij het Malieveld bezichtigen, waar hoogstwaarschijnlijk een demonstratie zal plaatsvinden. Het is nog de vraag of we de boeren, de maccie klimaatstakers of Famke Louise met de anti-coronamaatregeldemonstranten tegenkomen.

Hierna zullen we doorreizen naar onze persoonlijke favoriet van de reis, ook al mogen we natuurlijk niks impliceren, Rotterdam. We zullen aankomen op het station met vele namen: De haaienbek, De Spiegel of Station Kapsalon, naar het typisch Rotterdamse gerecht. We zullen de jaren 50/60 architectuur van de koopgoot en de kubuswoningen bewonderen. Aan het eind van de middag zullen we een wandeling maken langs de Maas en de prachtige bruggen. 's Avonds zullen we dineren in het Feyenoordstadion met en onder de sterren. Wie wil dat nou niet?

Na al deze prachtige steden zullen we een dagje strand in Zeeland inlassen. Hou hiervoor goed de buienradar in de gaten; wellicht moet u een regenbroek aanschaffen. Pas wel ook op, het verdrinkingsgevaar is niet te verwaarlozen en Zac Efron komt u helaas niet redden. De volgende dag zullen we door Noord-Brabant reizen. Dit wordt een dag om nooit te vergeten, u zult namelijk de ins en outs van de drugswereld ontdekken onder begeleiding van ex-verslaafden.

Nu zullen wij doorreizen naar Limburg waar wij het hoogste punt van Nederland zullen bewonderen. Dit is erg dichtbij het drielandenpunt dat wij ook zullen bezoeken. De hoofdstad van Limburg, Maastricht, staat natuurlijk ook op het lijstje. Daar zullen wij de oudste brug van Nederland bekijken en overheerlijke vlaai eten. En als u het Limburgse dialect eenmaal niet meer verstaat is 'wablief' meer dan gepast.

Hierna zullen wij redelijk snel doorreizen door Gelderland, Overijssel en Flevoland. In deze laatste provincie kunnen de designerliefhebbers in een mooie outlet goede deals scoren. Als volgende op de lijst om te bezichtigen staat Drenthe -dat hoort bij Groningen. Oh sorry, als volgende zullen wij Groningen bezichtigen. Deze stad staat bekend om zijn boerse nuchterheid en om de mensen die naar de randstad vertrekken.

Na Groningen komt natuurlijk Friesland met zijn prachtige meren en voormalige Zuiderzee. Bij Friesland horen ook een paar Waddeneilanden die wij helaas niet kunnen bezoeken vanwege onze planning; zij zijn zeker een aanrader zijn voor een volgende keer. Op het platteland is voor ons echter niet veel te beleven, dus steken we snel de Afsluitdijk over richting de kaasmarkt in Alkmaar. Deze markt is natuurlijk de plek voor de ultieme kaaskop.

En hoe komen we nu het snelst in Utrecht? Met de trein, want Utrecht is het centrum van ons oh zo mooie Nederland en heeft daarom het grootste station. Wederom zijn hier grachten, waaraan u lekker kunt eten. Maak er nog een fijne dag van, want morgen begint alweer de terugreis.

Wij willen u hartelijk danken dat u met ons heeft gereisd en hopen u in het vervolg nog vaker tegen te komen.